

Sayın Prof Dr Feridun Denктаş'ın Anısına (1927-1996)

Değerli hocamız sayın Prof. Dr. Feridun Denктаş, 1996 yılı ekim ayında beklenmedik bir şekilde aniden, sessizce ve henüz "yaşlanmadan" aramızdan ayrıldı. Kendisiyle uzmanlık ve doçentliğim sırasında toplam onbeş yıl çalışmış ve böylece kendisini yakından tanıma fırsatı bulmuş olmaktan gurur duyuyorum.

Hocamız 1927 yılında Kahta'da doğmuştur, babasının kaymakam olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Derik İlkokulu, Şişli Terakki Lisesi orta bölümü ve Antalya Lisesi gibi, Türkiye'nin değişik yerlerinde üstün başarıyla tamamlamıştır. Hekim olmayı arzuladığı için üniversite eğitimine İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde devam ederek, 1956 yılında mezun olmuştur. 1956-1958 yılları arasında Ankara, Mamak'ta 5. Zırhlı Tugay Piyade Taburunda tabib olarak askerlik görevini yerine getirmiştir. Nöropsikiyatri uzmanlık eğitimini mezun olduğu fakültenin Nöroloji kliniğinde 1964 yılında tamamlamış ve çalışmalarının aynı kurumda sürdürmüştür. 1967 yılında İÜ bünyesinde kurulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Nöroloji Kliniğine geçmiş ve "Progresif müsküler distrofide kreatin metabolizmasına sempatomimetiklerin etkisi" konulu teziyle 1970 yılında doçent olmuştur. 1974 yılında bir yıl süreyle İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'ne bağlı Teaching Hospital'de Dr. Pearce'nin yanında nöropatoloji konusunda çalışmıştır. 1978 yılında "Kas hastalıklarında radyolojik incelemenin değeri ve diğer tanı yöntemleriyle karşılaştırılması" konulu çalışmasıyla profesörlük ünvanını almış ve 1980 yılı başlarında CTF Nöroloji Anabilim dalında "dejeneratif ve demyelinizan hastalıklar" bölümünü kurarak çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırmıştır.

Seksenli yıllarda yurdumuzda ilk kez "Parkinson Hastalığı" ve "Multipl Skleroz" polikliniklerinin kurulmasına ön ayak olmuştur. Bu gün hala adı geçen polikliniklere kayıtlı yüzlerce hasta ilgili hekimlerce izlenmektedir. 1987-1996 yılları arasında "Multipl Skleroz Derneği" başkanlığını ve sonra onursal başkanlığını sürdürmüş olup, 1993 yılında "Parkinson Hastalığı Derneği" kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Bunların dışında hocamız "Uyku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesidir. 1976-1994 yılları arasında Üniversitemiz bünyesindeki Kızılay Hemşirelik Okulu'nda Psikiyatri dersleri vermiştir. Hocamızın Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde yayınlanmış çeşitli makale ve bildirilerden oluşan 72 basılı yayını vardır.

Özel nöroloji konuları dışında, nörolojik semiyolojiye de ayrı bir ilgisi vardı. Okumayı çok severdi ve öğrendiği



yeni bilgiler onu neredeyse bir çocuk gibi heyecanlandırırdı. Bildiklerini veya öğrendiklerini çevresindekilere aktarmaktan ayrıca zevk alırdı. İyi bir öğretim üyesi olması dışında hocamızın sahip olduğu sayısız erdemlerden bazılarına değinmek istiyorum. Herşeyden önce iyi kalpli bir insandı. İnsanlara daima sevgi ve saygıyla yaklaşırdı, öyle ki hangi yaş ve kıdemde olursa olsun herkese eşit şekilde davranırdı. Kimseyi incitmek istemediği gibi bazan kendisi de o nispette kolay incinirdi. Hocamızın davranışları her zaman ölçülü ve sadeydi, kendisini tanıyanların bildiği gibi, gösterişten uzak, sakın bir yaşam tarzını benimsemişti. Ciddi bir görünümün altında tertemiz, ancak O'nu tanıdıktan sonra anlaşılabilen gerçekten duygu dolu, geniş bir dünyası olduğunu anlamak güç değildi. Sanırım duygularını pek belli etmeyi de sevmezdi. Son derece mütevazı, titiz, özenli, çalışkan, sorumlu ve en önemlisi dürüst bir kişiliği vardı. Özel yaşamında olduğu gibi bilimsel yaşamında da bu ilkeler doğrultusundaki davranışlarıyla örnek bir kişilik sergiliyordu.

Hastaların sadece nörolojik sorunlarını çözümlene çabasında bulunmaz, aynı zamanda onlara psikolojik yönden de yaklaşırdı ve hekimlerin hasta ile olan ilik-

kilerinde çoğu zaman gözden kaçırdıkları bu en önemli noktayı yakaladığına çoğu zaman tanık olurduk.

Hocamızın yabancı dil öğrenme yeteneği de yüksekti. Ayrıca küçük yaşlatdan beri, süregelen etimolojiye büyük merakı, tutkusu ve bu konudaki bilgi birikimi her zaman hayranlık oluşturacak, hatta zaman zaman da şaşırtacak düzeydeydi.

Hocamız 1962 yılında yine kendisi gibi değerli ve hepimizin tanıdığı, halen CTF Nöroloji Anabilim Dalı başkanı olan sayın hocamız Hayrünisa Denктаş ile evlenmişti. Eşinden daima saygı ve özenle söz ederdi. Halen A.B.D.'de Kardiyoloji ihtisası yapan oğlu Ali'ye de çok bağlıydı. Yeri geldikçe onunla ilgili anılarını, özellikle çocukluk dönemine ait olanları, büyük bir zevkle anlatırdı.

İnsanlara gösterdiği sevgi ve saygının neredeyse bir benzerini çiçeklere de gösterirdi. Bunun en güzel kanıtı klinikteki odasında bulunan, bir botanik bahçesini andıran çiçeklerin hepsinin canlı, hatta mutlu görünüşleriydi. Bir çok çiçeğin Latince adları dahil, bakımlarındaki ince noktaları özenle anlatırdı. Çok geniş ilgi alanları olan bir insandı.

Türk Nöropsikiyatri camiası değerli bir hocayı, Türk Toplumunu değerli bir insanı kaybetti. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Prof. Dr. Sibel Özekmekçi

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı