

## Editör'den

Türk Nöroloji Dergisi'nin 1997 yılı ilk sayısını, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi öncesi ve sonrası çalışmalarını nedeniyle, gecikmeli olarak yayınlıyoruz. Bu gecikmede, derginin yeni sponsor firma ile yapılan sözleşme çalışmaları da etkili olmuştur. Türk Nöroloji Dergisi'nin bundan sonra yayınlanacak dört sayısı için Pfizer İlaçları A.Ş.'den destek sağlanmıştır.

Bu sayıda dergimizin dış kapak ve iç düzeninde bazı değişiklikler yapılmıştır. Derginin içeriğinin ise, her zaman olduğu gibi, okuyucuları tatmin edeceğini umuyoruz.

Saygılarımızla  
Dr. Kaynak Selekler

Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24-28 Ekim 1997 tarihlerinde Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 katılımcının iştirak ettiği kongrede 20 değişik konuda, yedisi yurt dışından 56 tanesi yurt içinden toplam 63 konuşmacı yer aldı. Dokuz konferans, 8 panel, 4 yarım gün kurs, 3 seminer ve 3 satelit toplantı yapıldı. Kongre boyunca 24'ü sözel ve 307 tanesi poster olmak üzere toplam 331 bildiri sunuldu.

Aşağıda Kongre Başkanı Prof. Dr. Kaynak Selekler'in açılış konuşmasından alınmış bir bölüm sunulmuştur:

"Değerli meslekdaşlarım, saygıdeğer misafirler, Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 33. Ulusal Nöroloji Kongresi'ne hoş geldiniz. Hepinizi Dernek ve Düzenleme kurulu adına saygı ile selamlıyorum.

Yurdumuzda Nöropsikiyatri alanındaki organize faaliyetler 1914 yılında İstanbul'da "Tababet-i Akliye Asabiye Cemiyeti"nin kuruluşu ile başlamıştır. Daha sonra adı "Türk Nöropsikiyatri Cemiyeti" olarak değişen dernek "Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti" ile birlikte 1964 yılında Milli Türk Tıp Kongresinin bünyesinde Ankara'da ortak bir kongre düzenledi. İki yıl sonra, 1966'da İzmir'de yapılan Nöropsikiyatri kongresine gösterilen ilginin artması üzerine artık kongrelerin bağımsız olarak yapılmasına karar alınmıştır. O günden sonra Nöropsikiyatri kongreleri her yıl hiç aksamadan toplanmıştır.

1964 yılında yapılan toplantının birinci kongre sayılması karar altına alındığından diğerleri 1966 yılından itibaren bu numaralandırılmayı izlemiş, 1969 yılından sonra "Milli Nöropsikiyatri Kongresi" adı ile anılmaya başlamıştır. Psikiyatri, Nöroloji ve Nöroşirurji dallarının mensuplarının çalışmalarını ve aktivitelerini biraraya getiren kongrenin adı 1972 yılından itibaren "Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi" olarak değiştirilmiştir. 1988'e kadar bu isimle yapılan kongreler her üç bilim dalındaki kadrolaşmanın artması, konuların spesifikleşmesi ile önce Nöroşirurji dalı kendi bağımsız kongresini düzenlemeye başlamış ve 1988 yılında "Birinci Nöroloji Kongresi" adı ile ilk kez bağımsız bir Nöroloji kongresi düzenlenmiştir. 1971 yılında "7. Nöroloji Kongresi" kongre genel kurulu baştan beri Nöroloji dalının oynadığı etkin rolü göz önüne alarak 1964'deki ilk kongreyi başlangıç olarak almış ve adını "27. Ulusal Nöroloji Kongresi" olarak değiştirmiştir.

İşte bu tarihi akış içinde bugün 33'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz kongrenin bir özelliği de 1992 yılında kurulan Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı "Düzenleme Kurulu" tarafından ilk defa düzenlenmiş olmasıdır. Dernekleşme çalışmalarında diğer dallara göre geciken camiamız, bundan sonraki kongrelerini Türk Nöroloji Derneği adına düzenleyecektir.

.....

Yirmibirinci yüzyıla girerken nöroloji kabuk değiştirmektedir. Bu değişim öylesine köklüdür ki, Dr. Penfield'in deyişiyle asıl amacı "İnsanın kendini anlama çabası" olan bu alan, "Nöro" ve "logos" sözcüklerinin dışına taşmış ve yeni bir hibrid kelime ile anılan büyük bir disiplinin "Nöroscience"ın kliniğe uzanan dalını oluşturmuştur. Yüzyılın başındaki dikkatli klinik gözlemler, nörolojik hastalıkların tanımlanmasına ve nörolojik semiyolojinin oluşmasına yol açmış, daha sonraki yıllarda bu tanımlar anatomi ve patoloji üzerinde geliştirilmiştir. Yüzyılımızın ikinci yarısının başlarında iyi bir nörolojik muayene ve

nöroanatomisi bilgisi, anjiyografi, myelografi, pnömoensefalografi gibi görüntüleme yöntemlerinin de yardımıyla, tanı koymada nörologlara diğer dahili dallara göre bir üstünlük sağlamış; BT ve MR gibi invazif olmayan görüntüleme yöntemlerinin keşfi ile de diagnostik nörolojinin yüz yıllık serüveni adeta sona ermiştir. Kısa sürede nörolojik hastalıkların fizyopatolojisinin, hem de moleküler düzeyde anlaşılabilmesi ortaya konmuş; bu gelişmeler üzerine fizyoloji, biyokimya, farmakoloji, moleküler biyoloji, davranış bilimleri alanındaki gelişmeler nörologların daha çok ilgisini çeker olmuştur. Parkinson hastalığı ve myastenia gravisin nedenlerinin anlaşılmasında ve tedavisindeki çarpıcı gelişmeleri nörolojinin her alanında bilgi patlamaları izlemiş, esrarengiz gibi görünen pek çok nörolojik hastalığın mekanizmaları ortaya konmaya başlamıştır. Sinir sistemini duyarlı kılan özellikler ortaya çıkarılmaya başlanmış, bu çabalar sinir sistemi hastalıkları konusunda pek çok dogmayı yıktığı gibi "nöroprotektif ilaçlar" denen yeni bir ilaç kategorisinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Bugün 30'un üzerinde nöroprotektif ajan faz-2 ve faz-3 klinik deneme aşamasına ulaşmış olup, bunlardan en az birkaçının ölümlü yıllarda klinik kullanıma girmesi kaçınılmazdır. Gen tedavisi sadece genetik hastalıklar için değil, aterosklerotik hastalıklar gibi akkiz bozukluklar için de uzakta olmayan bir alternatif tedavi olarak görülmektedir. Koruyucu hekimlik uygulamaları ve hasta bakımındaki iyileşmelerle, daha şimdiden dramatik şekilde azalan nörolojik hastalıklara bağlı morbidite ve mortalite, bu gelişmelerle şüphesiz çok daha olumlu boyutlar kazanacaktır.

.....

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bunun yanında kitle haberleşme olanaklarının fevkalade arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunlara paralel olarak giden Tıp'daki süratli gelişmeyi ve birikimi izlemek artık olanaksız hale gelmiştir. Uzmanlaşma artık bir konunun değil, o konunun subgruplarına kadar inmiştir. Bu nedenle senede bir kez düzenlenen kongremizde eğitime ağırlık verdik. Konularında uzmanlaşmış kişilerin son yenilikleri, bilgileri, teknikleri dinleyicilerine aktarmasını öncelikle arzuladık.

Bu yılki kongrede son yıllarda büyük aşama gösteren Demans-Alzheimer hastalığı, fonksiyonel MR gibi konularda tartışacak yabancı konuşmacılar davet ettik. Yine daha önceki kongrelerde pek fazla tartışılmayan afazi, davranış nörolojisi, pediatrik nöroloji, nöroradyoloji, uyku ve uyanıklık bozuklukları gibi konulara yer verdik. Bunların yanında her zaman güncelliği koruyan nörolojinin temel konuları; serebrovasküler hastalıklar, epilepsi, hareket bozuklukları, periferik nöropatiler, nöromusküler kavşak hastalıkları, baş ağrısı, nöroüroloji gibi konularda program içinde çeşitli toplantılarda yer almaktadır.

.....

Bütün bu toplantılara büyük bir özveri ile konuşmacı olarak katılacak meslek daşlarımıza şükranlarımızı sunarım. Kuşkusuz kongrenin bilimsel düzeyi onların üstün çabaları ile en uç noktasına ulaşacaktır.

.....

33. Ulusal Nöroloji Kongrelerinde bu yıl ilk kez, gönderilen bildirimlerde seçim yapılmış ve maalesef bir kısmı kabul edilmemiştir. Oluşturulan danışma kurulu saptanan kriterlerle kongreye gönderilen bildirimleri titizlikle incelemiş ve yaklaşık %10'unu kabul etmemiştir. Gönderilen abstraktlara dayanarak yapılan değerlendirmelerde bazı hataların olabileceği baştan kabul edilmiş ve en az düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Eğer hata yapılırsa, bazı meslekdaşlarımızı incitiriz endişesi taşınsa idi böyle bir başlangıç yapılamazdı. Burada önemli olan, seçilebilme olasılığının bilimsel toplantılarımıza girmesi ve her yollanan bildirim kabul edilmeyebileceği endişesi ile meslekdaşlarımızın gönderdikleri bildirimlerde daha seçici olmalarının sağlanmasıdır. Varsa hatalar ölümlü yıllarda kongrelerde telafi edilebilir. Bu sene başlatılan bu usulün ölümlü yıllarda da devam edeceğini umuyoruz.

.....

Bu yılki ilk uygulamalardan biri de kongre bünyesi içinde "Emekli Öğretim Üyelerine plaket sunma" oturumu düzenlenmiş olmasıdır. Bilindiği üzere Derneğimizin 1995 yılında başlattığı uygulama ile çeşitli vesilelerle emekli hocalarımıza, Nöroloji camiasının minnetlerini ifade eden şükran plaketleri sunulmaktadır. Bu güne kadar 10 emekli Öğretim Üyesine şükran plaketleri sunulmuştur. 27 Ekim 1997 Pazartesi günü sabah oturumunda dört emekli hocamız ile bir sene önce kaybettiğimiz değerli bir hocamız için eşine şükran plaketleri sunacağız. Başlattığımız bu uygulamanın yıllarca yaşatılmasını diliyoruz. Ölümlü yıllarda halen plaketlerini sunamadığımız emekli hocalara da plaketleri verilecektir.

.....

Kongre'nin hazırlanışı sırasında üstün yardımlarını gördüğüm, başta Prof. Dr. Kubilay Varlı olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri'ne, sosyal program ve diğer hususlardaki katkıları için Pamfilya Turizm Şirketi'ne, kongre programı ve bildiri özet kitapçığının hazırlanmasındaki olağanüstü çabaları için Dr. M.Akif Topçuoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum.

.....